

Protokoll 9/2020

fört vid Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030s
sammanträde tisdagen den 15 december 2020 kl. 16:00-
17:00, Skype

Ledamöter

Gustav Fridolin (MP) Ordförande
Christoffer Järkeborn (M)
Erik Wassén (L)
Gunnar Caperius (C)
Ulrika Hoff (KD)
Maria-Elsa Salvo (S)
Rodrigo Arce Oliver (V)
Farida Al-Abani (FI)
Maud Eduards
Helena Klintström
Johan Kuylenstierna
Marika Markovits
Azuka Nnamaka
Gertrud Åström

Övriga närvarande

Alexander Göransson Biträdande stadsdirektör
Heidi Englund Tjänsteman
Lina Sjölin Tjänsteman
Pia Stenervall Tjänsteman
Anna König Jerlmyr Borgarrådsberedningens ordförande
Martin Westmont Kanslichef
Sofie Iveroth Tjänsteman
Johan Eriksson Borgarrådssekreterare

Justerare

Gustav Fridolin, Maria-Elsa Salvo

Datum för justering

2020-12-18

Paragraf

§§1-3

Sekreterare

Ylva Hellgren

§ 1

Justering

Ordföranden Gustav Fridolin (MP) och Maria-Elsa Salvo (S) utses att justera protokollet. Justering sker den 18 december 2020.

§ 2**Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr medverkar**

Svar på frågor inskickade i förväg. Utrymme för spontana frågor

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr inleder med att tacka rådet för det arbete man gör. Hon menar att rådet bidrar med en kvalitetshöjning till stadens verksamheter och hon ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Finansborgarrådet ger exempel på hur staden använder styrverktyg så som budget, upphandling, policys med mera för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Därefter går hon igenom de i förväg inskickade frågorna från rådet inom följande ämnesområden:

- Agenda 2030 – ett verktyg som stärker stadens hållbarhetsarbete
- Prioriteringar och målkonflikter
- Jämställdhet
- Segregation
- Klimatfrågor
- Stadsutvecklingsprojekt och finansiering
- Rådets arbete – effekter hittills och framöver
- Reflektion om vad arbetet med Agenda 2030 bidragit med hittills

Därefter svarar finansborgarrådet på spontana frågor från rådet.

Ordföranden avslutar med att tacka Anna König Jerlmyr för samarbetet.

§ 3**Övrigt**

Ordföranden tackar Mauds Eduards (OPOL) och Ulrika Hoff (KD) för deras tid i rådet.

Ordföranden informerar även om att kommunstyrelsen den 16 december ska behandla valärendet med rådets nya mandatperiod år 2021. Beredningsgruppens förslag till ny sakkunnig i rådet är Anna Quarnström, ordförande i Funktionsrätt Stockholms stad.

Särskilt yttrande gjordes av Maud Eduards (OPOL):

När jag nu lämnar min plats i styrelsen för Agenda 2030 vill jag tacka för att jag fått medverka i detta viktiga arbete och göra ett avslutande inlägg om demokratins villkor i Agendan.

Demokrati har blivit ett kontroversiellt begrepp i den internationella diskursen. Även om den styrningsfilosofiska utvecklingen i Sverige dragits till sin spets ingår den i en global trend mot nya former av partnerskap som rundar demokratin. I Agenda 2030 nämns inte ordet demokrati, vilket är oroande. Det beror på att den uppfattas som kontroversiell, enligt Arbetsbok – Agenda 2030. Ett material från Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner. Ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner och landsting och Svenska FN-förbundet.

Istället för demokrati talas det i Agendans mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen – om ett inkluderande, deltagarbaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Och om vikten av ansvarsutkrävande. Men detta är bara ett delmål av Agendans sjuutton, särskilt kopplat till fred och frihet från våld, inte ett mål av högre dignitet som specificerar hur de övriga sexton delmålen ska uppnås. I den svenska tolkningen av Agenda 2030 i Arbetsbok – Agenda 2030 vidhålls dock att demokrati och medborgarnas delaktighet utgör fundament i den kommunala och regionala strukturen i Sverige. Det bör även göras tydligt i Stockholms stads arbete.

I det sista målet i Agenda 2030 – Genomförande och partnerskap – presenteras en vision för styrningen av samhället, med innebörden att effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället ska uppmuntras och främjas. Det har tolkats som att tre parter, det offentliga, civilsamhället och näringslivet, ska ses som likvärdiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030. Min uppfattning är att utvecklingen mot offentlig-privata

partnerskap undergräver möjligheten att åtminstone bevara demokratiska värden som transparens och ansvarsutkrävande. Än viktigare, och svårare, blir att säkerställa demokratin som livsvärde, inte bara som beslutsform. En problematisk utveckling med FN i ryggen.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
MARIA-ELSA,SALVO MIRANDA	2020-12-18
PER GUSTAV,FRIDOLIN	2020-12-18