

## Medborgarförslag om Högdalens bollplan

Hej!

Vi har länge funderat på vilket sätt Högdalens bollplan kan utformas till att bli en mer inkluderande plats för alla i närområdet.

Vi är föräldrar till barn som rör sig mycket i närområdet och ytan där bollplanen har en stor potential till att förbättras och öppnas upp. I dagsläget används inte den i en sådan utsträckning som den har potential till – lägg därtill stängslet som omringar bollplanen och hindrar fri rörlighet/tillgänglighet. Det man oftast ser folk göra i bollplanen är att gena genom den för att ta sig till Högdalens centrum/tunnelbanan eller en och annan hundägare som rastar sin hund där.

Under pandemiåret 2020 började en stor andel personer i Stockholm arbeta hemifrån i en mycket stor omfattning och mycket tyder på att delar av den utvecklingen kommer att hålla i sig också i det så kallade "nya normala." Det betyder att fler människor i Högdalen kommer att spendera mer tid i sin närmiljö. Att göra närmiljön mer lockande avlastar också kollektivtrafiken. Allt fler kan komma att se och efterfråga bättre offentliga uterum (Stockholms Handelskammare, "Förändrade vanor efter pandemi – så påverkar arbetsplatserna och staden" 2021)

Utöver ovan nämnde skäl så kan det även tilläggas att befolkningen i Högdalen har ökat och kommer öka i samband med fler nya flerbostadshus som byggs i området, vilket i sig innebär att fler inkluderande uteplatser för rekreation behövs i området.

Skulle man kunna utforma området kring Högdalens bollplan bättre (inkl. "sandlådan" på ena kortsidan) för att möta de här nya behoven? Det tror vi! Vårt medborgarförslag är att man till hälften gör om ytan för sport/idrottsändamål och till hälften för rekreation och kultur.

Förslag på inslag i en nyutformning:



- Gör om hälften av nuvarande yta till en mindre fotbollsplan (t.ex. 7 eller 5-man) i konstgräs,
- Mindre utegymsstationer runt bollplanen,
- Bygga av en enkel scen och mindre amfiteater för lokal kulturutövning,
- Fler bänkar och utemöbler för sociala möten,
- Tillhandahållande av odlingsytor och/eller pallkragar för lokal odling,
- Plantering av träd och buskage för delvis stadsparksutformning,
- Bättre belysning för att göra det till en tryggare plats kvälls-och nattetid.

Samtliga ovan punkter leder till en ökning av fysisk aktivitet och rörelse, fler sociala aktiviteter och möten samt förbättrad luftkvalitet. Dessa leder i sig till positiva effektmål såsom ökat välbefinnande hos invånarna i närområdet.

Inspiration kan delvis hämtas från Parkleken lugnet i Västertorp, Vasaparken i Stockholm och Superkilen i Köpenhamn. Den sistnämndas främsta syfte var att främja integration, men parken bjuder in till rörelse och utevistelse genom dess varierade utformning; se [här](#)

Med vänliga hälsningar,



 / telefon:  / email: 