

Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd, 24 mars 2022

Ärende 18, Stadsdelsnämndens frågor

MP Ola Gabrielson

Om Stadsdelens klimatarbete

För ett par veckor sedan presenterade IPCC andra delrapporten i sjätte upplagan av sin Assessment Report. Konsekvenserna av jordens uppvärmning är redan tydliga, och det är ont om tid för att rädda oss undan en global katastrof.

I onsdags 16 mars var det Klimatpolitiska Rådets tur att redovisa sin årliga genomgång av hur Sverige lyckas med sina klimatmål. Slutsatsen var att arbetet går framåt, men alldeles för sakta för att nå målen 2045. Nu behövs målinriktat samarbete över hela samhället och alla nivåer. För att det ska fungera krävs att väljarna är införstådda med behoven, och Rådet hoppas att klimatarbetet blir till en huvudfråga i valet.

Kommunerna, och i storstäderna Stadsdelarna, har huvudansvaret för många av de åtgärder som krävs för att möta den nya verkligheten. Samtidigt är dessa de myndigheter som är närmast medborgarna och har därmed ett stort ansvar för kommunikationen om hoten och om åtgärder för att minska effekterna. Därför är det viktigt att denna kanal hanteras på ett sätt som bygger ömsesidigt förtroende. Speciellt viktigt är att initiativ från medborgarna bemöts konstruktivt. Detta kräver att resurser avsätts för regelbundna möten om klimatfrågor med både boende och företag, där situationen och möjliga åtgärder diskuteras.

Stockholm är sedan flera år medlem i den internationella klimatorganisationen C40, som för ett par år sedan utvidgade sitt fokus till att räkna samtliga de utsläpp som staden och dess invånare orsakar. De nya delarna, som C40 kallar Scope 2 och Scope 3, handlar till stor del om de utsläpp som sker någon annanstans som konsekvens av medborgarnas konsumtion. Riksdagens Miljömålsberedning har i dagarna lyft detta krav. Då det blir lag kommer alla myndigheter, inklusive vår stadsdel, att få en större roll i att påverka medborgarnas konsumtionsvanor.

<https://www.dn.se/vetenskap/uppgorelse-om-varldsledande-klimatmal-klart/>

Tidigare i år behandlade vår stadsdelsförvaltning två medborgarförslag om utsläppsbudget. Tyvärr besvarades de kortfattat med hänvisning till pågående arbete, förslagen kom aldrig fram till nämndens dagordning, och förslagsställarna bjöds inte in att tala för sin sak. Där förlorades en möjlighet till demokratisk dialog, och detta kring ett ämne som är mycket angeläget och enligt forskning från bland andra SOM-institutet engagerar i stort sett hela befolkningen. (52% anser att klimatet är den viktigaste

samhällsfrågan, och ytterligare 43% att den är minst lika viktig som andra. Göteborgs Universitet, SOM 2021:34).

Det är viktigt att de resurser vi har inom klimat och miljö används på ett sätt som främjar klimatarbetet. Därför vill vi att förvaltningen redovisar

- hur förvaltningen arbetar med klimatfrågorna i stort, och hur planeringen ser ut för detta år,
- hur arbetet fördelas mellan stadsdelen och stadshuset, och huruvida vår stadsdel ingår i något nationellt klimatnätverk,
- vilka övriga yttre kontakter och informationsutbyten som sker.