

**Vilka blir konsekvenserna av att det saknas resurser för att klara en alltmer ansträngd barn- och ungdomsvård?**

Stadsdelsnämndens individ och familjeomsorg prognosticerar ett underskott om 6 miljoner varav barn- och ungdomsvården står för 4 miljoner enligt tertialrapport 2. Det är uppenbart att det saknas resurser för att klara en alltmer ansträngd barn- och ungdomsvård med mer komplexa ärenden och ökat antal anmälningar om barn som far illa. Faktum är att alla stadsdelsnämnder utom tre stycken (innerstaden) prognosticerar ett underskott.

Vi röda partier anser att barn och ungdomsvården inte ska utsättas för besparingskrav eller anställningsstopp utan ska ha en budget som rymmer behoven av insatser samt den personalstyrka som behövs. Det är på barn- och ungdomsenheterna anmälningar om barn som far illa av exempelvis våld i hemmiljön, unga i kriminalitet eller övergrepp mot barn utreds. Barn- och ungdomsvården placerar de barn som behöver vård utanför hemmet och socialsekreterarna behöver en bra arbetsmiljö för att klara sitt viktiga uppdrag. Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat stadigt de senaste åren i staden och i andra storstäder och 44 % av barnen i Sverige har någon gång utsatts för våld av en vuxen. Samtidigt har socialsekreterarnas arbetsvillkor uppmärksammats inte minst under förra mandatperioden då den rödgrönrosa majoriteten la mycket arbete och resurser för att komma till rätta med arbetsmiljön och budgeten på barn- och ungdomsvården som i många års tid varit underfinansierad.

Mot bakgrund av detta undrar vi:

1. Vilka konsekvenser får underskottet för barn- och ungdomsvården i Farsta stadsdelsområde och för de unga som behöver stöd?
2. Vilka besparingsåtgärder planeras och kommer detta innebära minskad personalstyrka?
3. Hur påverkas handlingsplanen för förbättrade arbetsvillkor för socialsekreterare av den allt mer ansträngda ekonomiska situationen?

*Kjell Backman m fl (S)*

*Marre Mayr m fl (V)*