

Så skapar vi ett tryggare Farsta

Farsta är en plats där man ska leva, bo och känna sig trygg – en del av en större gemenskap. För att bygga den gemenskapen behövs en solid plattform, ett tryggt fundament som vårt samhälle vilar på. Här ska man kunna cykla till arbetet, gå till skolan eller hem från tunnelbanan och känna sig trygg. Trygghet för oss bygger på långsiktighet, att vi har både fungerade system och service samt att Farstaborna känner en delaktighet i samhället – att de blir lyssnade på. Enligt årets Trygghetsmätning är det många som känner en oro för att vistas utomhus sent. Det går att göra någonting åt bland annat genom att utöka belysningar och ta bort skymmande buskage. Men det är givetvis bara en liten pusselbit av flera. Trygghet byggs långsiktigt och därför vill vi att samarbetet mellan Farsta stadsdelsförvaltning, Familjebostäder och Stiftelsen på rätt väg – sammantaget kallat ”Farstalyftet” permanentas och istället för projektform kan arbeta vidare kontinuerligt. Inom Farstalyftet/stiftelsen utbildas bland annat unga vuxna till områdesvärdar så att de kan hjälpa till att skapa trygghet och trivsel i sitt eget område. Något som fallit väl ut. Vi ser hellre fler lokala värdar än väktare.

Öppna fritidsgårdar och bemannade parklekar skapar naturliga mötesplatser där föräldrar, ungdomar och barn skapar tidigare sociala relationer som ofta består under många år framåt. Att ha sociala relationer med sina barns kompisars föräldrar skapar samhörighet och gemenskap och leder till ett tryggt samhälle och trygga människor. Fler öppna fritidsgårdar och ökad bemanning på Parklekar samt öppna förskolor behövs. Inte som nu sker, då all kommunal verksamhet med barn och fritid är tvingad att skära på grund av ekonomiska snäva ramar. Därför är det nedslående att det blågröna styrets beslutleder till att Fritidens öppettider bland just den här typen av verksamheter minskar med hela 60 timmar per vecka i år jämfört med föregående år.

Trygghet handlar om tillit till andra och till stadens och statens verksamheter. Tillit till andra människor skapas med att människor möts och träffas. T.ex. Kulturskolans verksamhet är bra exempel. För att möjliggöra för att så många som möjligt ska kunna delta så ska avgifterna sänkas och inte höjas som nu sker.

För att ett tryggare Farsta behöver de goda krafterna i samhället lyftas fram och få resurser. Det handlar om både enskilda medborgare och föreningar. Sport och idrott ger hälsa, kamratskap och skapar goda sociala kontakter. Se till att våra skolors sport- och idrottshallar verkligen nyttjas genom att t.ex. anställa vaktmästare som kan öppna och stänga. Satsa på föreningslivet och hjälp praktiskt till att vägleda intresserade att starta en förening och ge föreningar styrelseutbildning.

För ett tryggare Farsta krävs ett nära samarbete mellan förskola, skola, fritid, fältassistenter, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag, socialtjänst och polisen. Alla myndigheter och organisationer behöver bli bättre på att tidigt fånga upp och sätta in insatser eller annat stöd till familjer, barn och ungdomar som är på väg in i eller redan är i kriminalitet. Här behövs ett samarbete och ett annat synsätt för samarbetet. Även om ansvarsområdena är väl definierade så krävs det att inblandade myndighet samarbetar över gränserna för sina ansvarsområden för att inte utsatta ska hamna mellan stolarna.

Förslag till beslut

att nämnden begär utökade anslag från kommunfullmäktige för att kunna arbeta vidare i linje med vad som beskrivits ovan.

Kjell Backman m fl (S)

Marre Mayr m fl (V)