

§ 14**Gör Stockholm till pilotkommun för Cure Violence-
metodiken – motion från (C)**

Yttrande till kommunstyrelsen

HÄ 2023/143

Beslut

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Karin Ernlund (C) har skrivit en motion med bakgrund av den organiserade brottsligheten, gängvåldet och ökade antalet dödsjutningar där hon föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att göra Stockholms stad till pilotkommun för Cure Violence-metodiken. Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att utvecklingen är oroande och att samverkan är en av nycklarna för att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten, nätvekskriminalitet och skjutningar. Förvaltningen ser att det i nuläget saknas förutsättningar för att Stockholms stad ska vara pilotkommun för Cure Violence-metodiken. Staden bedriver flertalet satsningar med syftet att stoppa kriminaliteteten, förebygga nyrekrytering och utveckla samverkan med olika aktörer som kan vidareutvecklas. Inom ramen för dessa finns förutsättningar att jobba innovativt och ta fram bra former för samverkan med civilsamhället.

Förslag till beslut

Sara Grolander (MP), Andrea Törnестam m.fl. (S), Maria Ljuslin (V), Johan Nilsson m.fl. (M), Christoffer Heimbrand (L) och Runar Finnman (SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättare Shahin Soltan (C) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättare Shahin Soltan (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

"1 Att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen.

2 Att därutöver anföra följande.

Alla stockholmare förtjänar att leva i trygghet utan rädsla för våld vare sig i hemmet eller i det öppna gaturummet. Det spelar ingen roll var i staden man bor, ens lokalsamhälle ska vara en trygg plats att vistas i. Så är det inte för alla i Stockholm idag.

Organiserad brottslighet, kriminella nätverk och dödsjutningar har tyvärr ökat de senaste åren och det är Centerpartiets högsta prioritet att stoppa och vända den utvecklingen. Flera åtgärder har vidtagits och under den grönbå majoriteten påbörjades bl.a. Trefas som är ett samarbete mellan polis, socialtjänst och kriminalvården som den rödgröna majoriteten har valt att fortsätta. Det är bra och projektet behöver utvecklas ytterligare.

Stadsdelsförvaltningen har gett ett bra svar på Centerpartiets motion och belyser på ett bra sätt att frågan är komplex och att arbetet med att minska brottslighet och öka tryggheten förutsätter ett långsiktigt arbete med brett angreppssätt som inbegriper flera områden. Vi delar den slutsatsen. Vi anser däremot att förvaltningen i sitt svar i allt för stor utsträckning utgår från att samhället endast är offentliga aktörer. Ur Centerpartiets sett att se världen bygger människor och civilsamhället engagemang och ansvar ett starkt samhälle jämte de offentliga institutioner som ansvarar för trygghet och säkerhet.

Vi tror istället att nyckel till framgång är ett bra samarbete mellan alla delar i samhället, myndigheter och civilsamhället. Det behövs fler poliser och ordningsvakter, samverkan mellan alla de aktörer som förvaltningen nämner men också nattvandrande föräldrar och ett engagerat föreningsliv.

Men vi måste också bli bättre på att lära oss av andra städer som har hittat framgångsrika arbetssätt mot våldet och kriminaliteten. En sådan metod är just "Cure Violence" där civilsamhället bidragit till att begränsa våld i utsatta miljöer innan det fått fäste. Cure Violence följer en tredelad strategi för förebyggande av våld: upptäck och

avbrott av planerat våld, förändring av beteende hos högriskindivider och förändrade samhällsnormer. Centerpartiet vill att Stockholm blir pilotkommun för 'Cure Violence' metodiken.

I sitt svar skriver förvaltningen att metodiken inte prövats i Sverige och att det av vikt att metoder som införs är beprövade, utvärderade och rekommenderade. Här menar vi att för att den ska kunna bli det måste också någon gå före och låta metoden införas som pilot och samtidigt utvärderas, gärna genom samarbete med forskarvärlden. Att inte kunna ta till sig erfarenheter från andra länder med längre erfarenheter av otrygga samhällen är ett allt för begränsat sätt att se världen för den som vill lösa svåra problem med otrygghet och våld."

Handlingar i ärendet

- HÄ 2023/143-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Remissvar över motion om pilotkommun för Cure Violence-metodiken
- HÄ 2023/143-1 Remissbrev - Gör Stockholm till pilotkommun för Cure Violence-metodiken - motion från (C)
- HÄ 2023/143-1.1 Motion om att göra Stockholm till pilotkommun för Cure Violence-metodiken

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Georg, Nilsson	2023-06-16
Sara Margareta, Grolander	2023-06-16