

6.



STOCKHOLMS STAD	
Kommunstyrelsen	
Registratoriet	
Insk.	2017-07-13
Dnr.	106-299/2017
Utt.	2017

Motion om ett pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

Att bli äldre medför ofta stora anpassningar i vardagslivet och att låta andra människor komma mycket närmare än vad man egentligen ofta skulle vilja. Om vi ska utveckla välfärden måste vi våga ta intryck från andra branscher och våga ta till oss nya arbetssätt även inom områden som vi inte alltid tänker på. För att stärka människors möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt klara sig själva och värna deras integritet bör Stockholm på försök installera japanska toaletter som gör att boende på vård- och omsorgsboende kan klara större delen av toalettbesöken själva utan hjälp från personal.

En japansk toalett är högteknologisk och assisterar användaren med allt ifrån automatisk upp- och nedfällning av lock till tvättning och torkning av intima kroppsdelar. Danmark och Norge har under senare år satsat på en utbyggnad av japanska toaletter inom bl.a. äldrevården. En studie från Danmark visar t.ex. att installation av sådana toaletter gav personalen en bättre arbetsmiljö och brukarna en större självständighet. Personal kommer dock sannolikt fortfarande att behöva närvara för att hjälpa till med bland annat av- och påklädnad.

En kategorisk förutsättning för projektet är att den boende själv samtycker till att en japansk toalett installeras, och att det är möjligt att byta tillbaka till en vanlig toalett om man skulle vilja. Det är också viktigt att betona att varje boende som så önskar vid varje tillfälle ska ha rätt att få samma hjälp och assistans vid toalettbesök som idag.

Med anledning av det ovan anförda föreslår jag:

Att kommunfullmäktige uppdrar åt äldrenämnden att som ett pilotprojekt installera japanska toaletter på några utvalda vård- och omsorgsboenden.

Stockholm den

Ann-Katrin Åslund (L)