

Svar på Interpellation (2019:29) av Tina Kratz (V) till Lotta Edholm (L) om förskolegårdar

Dnr KS 2019/630

Förskolan är en viktig plats för de små barnens rörelse då de flesta små barn tillbringar största delen av sin vakna tid där. Vi vet att fysisk aktivitet är oerhört viktigt för små barns utveckling, både vad gäller att kunna tillgodogöra sig kunskap och för att förebygga framtida ohälsa.

På detta tema har Tina Kratz (V) har ställt sex frågor till mig;

1. Vad gör staden för att barnen på de förskolor som har små gårdar ska få en bra utevistelse?

För de förskolor som har mindre gårdar har stadsdelarna tagit fram rutiner för hur de organiserar arbetet så att barnen ändå får möjlighet till utevistelse, rörelse och natur. Över 80% av vårdnadshavarna i Förskoleundersökningen instämmer i påståendet att ”Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter” och det finns inget tydligt mönster att vårdnadshavarna är mindre nöjda i innerstaden där gårdarna ofta är mindre.

2. Vad gör staden för att alla barn ska få den fysiska aktivitet som de behöver och har rätt till?

I budget för 2020 föreslås att stadens samtliga förskolor ska utforma strategier för ökad rörelse utifrån sina egna förutsättningar. Daniel Berglinds forskning visar bland annat att barn som går i förskolor som har konkreta strategier för fysisk aktivitet rör sig mer, och att huruvida förskolan har en strategi för rörelse är den enskilt viktigaste anledningen till att barn rör sig mer, till och med viktigare än storleken på förskolegården.

3. Är staden exempelvis beredd att rusta närliggande natur eller park med toaletter och vind/solskydd för att kompensera brister i utemiljön i förskolorna i grannskapet?

Det finns flera parker och grönområden som har toaletter och vindsydd. En förskola på Norrmalm har exempelvis sin hemvist i

Stora Skuggan, dit många andra förskolor också åker på utflykt. Det har såvitt jag känner till inte inkommit några propåer från stadsdelarna om rusta några områden med toaletter eller vindskydd.

4. Hur säkerställer ni att varje ny förskola får en förskolegård som når upp till Boverkets rekommendationer?

De stadsdelar som bygger nya förskolor krävställer gårdar inför nybyggnation, med målsättningen att ytan ska vara så stor som möjligt samt att förskolan ska ha möjlighet att nyttja hela gården för sin uteverksamhet. I de fall där det av olika anledningar inte är möjligt är alternativet inte att inte bygga en ny förskola, utan att verksamheten i större utsträckning får använda sig av närliggande grönområden och parklekar.

5. Kan majoriteten ge garantier för att de berörda stadsdelsnämnderna kommer att kompenseras för extra kostnader?

Stadsdelarna kompenseras enligt gällande system, jag vet inte riktigt vilka extra kostnader som avses i frågan.

6. Hur säkerställer ni att det finns natur eller grönområden tillräckligt nära för att det ska vara hanterbart att besöka dem minst en gång i veckan?

Enligt miljöbarometern når 90% av stockholmarna en grön oas inom 300 meter. Generellt finns det gott om grönområden, parklekar och även temaparker i staden som förskolorna utnyttjar, särskilt de som inte själva har stora gårdar.

Stockholm den

Lotta Edholm