

Interpellation av Andréa Hedin (M) om skolans ekonomi

I sin rapport från mars prognostiserar utbildningsnämnden ett underskott med sammanlagt 323,6 mnkr, varav ett underskott med 265,9 mnkr för grundskolorna och ett underskott med 57,7 för gymnasieskolorna. Nämnden redovisar trots skolornas stora underskott ändå en budget i balans efter fondförändringar. Det beror på att skolornas fonder minskas, avsatta reserver för de skolor som är anslagsenheter samt vissa överskott såsom lokalkostnader och föräldrainsatser. Vissa skolors underskott är så stora att inte hela underskottet kan regleras via upparbetade fonder, på grund av gällande regelverk som innebär att fonden maximalt kan minskas med fem procent av skolans omsättning under ett år. Totalt kommer 103 av 126 grundskolor att gå med underskott och minst 23 grundskolor har redan sagt upp personal.

Socialdemokraterna slår sig för bröstet och kallar den genomsnittliga höjningen av skolans schabloner med fem procent för en rekordhöjning för 2023. Socialdemokraterna påstår också att pengarna i staden är slut och att inga fler medel finns att fördela till Stockholms elever och lärare. Det är senfärdigt agerat av Socialdemokraterna att ta fram åtgärdsplaner nu. Omvärldsläget bör inte komma som en nyhet inför att man prioriterade sin budget, Moderaternas budget hade inneburit 132 mnkr mer till eleverna och vår budget var självklart i balans. Socialdemokraternas svar på skolans utmaningar och underskott är att man hoppas på bättre tider.

Vi lever i en orolig tid med hög inflation och det påverkar såklart kostnader för personal och lokaler. Det är dock inte första gången det händer att många skolor går med underskott under ett Socialdemokratiskt styre. 2017 när det var vänsterstyret i Stockholm gick ungefär var tredje kommunal grundskola i Stockholm med underskott, då var det inte omvärldsläget detsamma som nu. Det verkar finnas ett mönster när Socialdemokraterna ansvarar för skolan.

Inflationen är fortsatt hög och trots Socialdemokraternas förhoppningar om bättre tider tyder inte mycket på att läget för skolorna och eleverna i Stockholm kommer bli bättre.

Med anledning av detta önskar jag ställa följande frågor

1. Vad har vänsterstyret för plan för att hantera skolornas underskott så att det inte går utöver elevernas undervisning?
2. Vad rekommenderar vänsterstyret stadens rektorer att skära ner på i sina verksamheter?
3. Hur många anställda har sagts upp i stadens skolor sedan november 2022?
4. Hur ser vänsterstyret på eventuella ytterligare uppsägningar av personal under 2023?
5. Hur säkerställer vänsterstyret likvärdigheten i utbildningskvalitet och personalresurser mellan stadens skolor när lokala nedskärningar görs?