



Motion av Jan Jönsson (L) och Björn Ljung (L) om att visa Stockholms solidaritet med det ukrainska folket genom namnändring av gator och en park intill den ryska ambassaden.

Det är nu över ett år sedan Ryssland startade sin grymma invasion av Ukraina och än idag kämpar det ukrainska folket för sin egen, vår frihet och sin rätt att få leva fredligt och vara en del av det demokratiska Europa. Den ryska regimens plan att hindra det ukrainska folkets rätt att själva få välja sin väg och sin framtid kommer stoppas, därför ska den fria delen av världen fortsätta visa sitt stöd och sitt engagemang genom att hjälpa Ukraina med både humanitärt och militärt stöd.

Samtidigt som miljontals ukrainare lever nu på flykt utspridda över Europas alla länder så måste även Stockholm fortsätta att visa sin solidaritet till alla som sökt skydd från kriget. Staden ska självklart erbjuda SFI och ge en meningsfull sysselsättning till ukrainare som sökt sig till vår stad.

Liberalerna föreslår att som en tydlig markering på vår gemenskap med Ukraina och deras kamp att gator och parken i nära anslutning till den ryska ambassaden i Stockholm ändrar namn för att leva som ett minnesmärke för demokrati, fred och frihet.

Den ryska ambassaden är omringad av ett parkstråk, en lite större park invid Mårten Triewalds gård vid sjön och en strandpromenad. Från Fria Ukrainas Plats går en promenadväg ner mot sjön till Mårten Triewalds gård. Den fortsätter sedan västerut på södra sidan av Ryska ambassaden, utefter ambassaden och en gren av den mynnar vid Wivalliusgatan. Hela den sträckan bör namnges till Fria Ukrainas Promenad eller Stig.

Liberalerna är fullt medvetet om processen hur namngivning går till i Stockholm. Den ytterst kompetenta Namnberedningen är en självklar remissinstans för att ta fram våra nya föreslagna namn. Det finns flera exempel på gator i Stockholm som har olika namn på olika sträckningar. Den mest kända är **Kungsgatan** som löper i öst-västlig riktning från Stureplan till Kungsholmsgatan på Kungsholmen. Den har ändrat namn ett flertal gånger under historien senast, 1986 och 1987. Från Stureplan heter den Kungsgatan med gatunummer fram till Kungsbron som har egna gatunummer. Därefter byter den namn till Kungsbroplan med egna gatunummer för att sedan i sin västliga sträckning återta namnet Kungsgatan på Kungsholmen med fortsättning på gatunumren från Norrmalm. Således är det inga problem med att en del av en gata har ett annat namn än övriga gatan.

Med en rad namn som stödjer Ukrainas kamp för frihet och demokratiska rättigheter kommer även framtida generationer av Stockholmare blir påmind om att Ukrainas sak även var vår sak.

1. att stadens ändrar namn på den del av Görwellsgatan, mellan Fyrverkarbacken och Wivalliusgatan, utanför ryska ambassaden till Fria Ukrainas Gata
2. att staden ändrar namn på promenadvägen som startar vid Fria Ukrainas Plats och löper genom parken söderut, ner mot sjön och vidare västerut till Fria Ukrainas Promenad eller Stig
3. Att staden namnger parken öster/sydost om ryska ambassaden till Fria Ukrainas Park


Jan Jönsson (L)
Oppositionsborgarråd

Björn Ljung (L)
Ledamot Kommunfullmäktige

