

Karin Wanngård (S)

Olle Burell (S)

Emilia Bjuggren (S)

Jan Valeskog (S)

Skrivelse angående behovet av en fungerande krisledning

Den 7 april 2017 drabbades Stockholm av ett avskryvärt terrordåd. Stadens krisledning sattes igång och en rad åtgärder vidtogs omedelbart.

I den utvärdering som gjordes konstateras att ”stadsledningskontorets hantering av konsekvenserna med anledning av attentatet på Drottninggatan den 7 april 2017 i stort fungerade mycket väl. Krisorganisationen var i huvudsak väl förberedd och arbetade nära berörda nämnder med tydlig insikt om att dess huvudsakliga uppdrag var att se till att stadens verksamheter fungerade och att ta hand om alla som vistades i staden.”

Den centrala krisledningen (CKL) fungerade enligt utvärderingen effektivt och arbetet i staden var lösningsinriktat och fokuserat mot kärnverksamheten samt att ta hand om de som vistades inom stadens gränser.

Utvärderingen framhåller även vikten av att stadens förmåga att hantera en hastigt uppkommen krissituation övas kontinuerligt. Det slås fast att ”en anledning till att hanteringen av krisen fungerade var att krisorganisationen övats [...] Övningarna skapar en ökad kunskap och insikt om vad som behöver göras när en kris uppstår.”

Vidare pekar utvärderingen på att det ”finns ett behov av situationsanpassade övningar. Detta bör minst ske i början av varje mandatperiod för att säkra att de nya ledamöterna och sekretariatet förstår sin roll, nämndens funktion samt att rutiner kring nämndens arbete är kända.”

För att staden ska ha en väl fungerande förmåga att möta framtida kriser så är övningar av största vikt. Inte minst bör åtminstone en större övning genomföras vid varje ny mandatperiods början, eftersom centrala tjänster ofta bemannas med ny personal. Detta gäller även förtroendevalda, där det vid val ofta sker större förändringar.

Det är mot denna bakgrund anmärkningsvärt att ingen större krisledningsövning har planerats av majoriteten, trots att det snart har gått ett år sedan valet. I stort sett hela personalstyrkan som hanterade krisledningen under terrordådet på Drottninggatan har bytts ut. Till det har det kommit nya borgarråd och en ny politisk ledning. Stadens centrala ledning är ny – trots detta har ingen övning genomförts.

I stadens trygghets- och säkerhetsprogram; *För ett tryggare och säkrare Stockholm*, finns också krav på att nämnder och bolag genomför årliga krisledningsövningar och att kommunstyrelsen har tillsynsansvar för att detta sker.

Om inte kommunstyrelsen själv, för den egna och stadsövergripande verksamheten, organiserar sådana övningar blir det svårare att kräva av andra nämnder och styrelser att de ska göra det.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

Att finansborgarrådet tillsammans med stadsledningskontoret ges i uppdrag att i närtid kalla till en krisledningsövning i enlighet med erfarenheterna från ovan nämnda utvärdering och i enlighet med riktlinjerna i stadens trygghets- och säkerhetsprogram.