

**PM Rotel I (Dnr KS 2022/166)**

## **Tertialrapport 1 2022 för kommunstyrelsen**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.  
Tertialrapport 1 2022 för kommunstyrelsen godkänns i enlighet med bilaga 1–3 till promemorian.

**Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr** anför följande.

### Ärendet

I ärendet redovisas tertialrapport 1 2022 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bedöms bidra till att målen för verksamhetsområdena kan nås under året. För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ett överskott om 27,6 mnkr före resultatöverföringar.

### Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

### Mina synpunkter

Kommunstyrelsen har upprättat och antagit en verksamhetsplan för innevarande år utifrån den politiska inriktningen och målen i kommunfullmäktiges budget för 2022. Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen inom staden. För första tertialet bedöms kommunstyrelsen bidra till att målen för verksamhetsområdena kan nås under året. Jag ser mycket positivt på det.

Till skillnad från de föregående två åren har 2022 inte präglats av pandemihanteringen i tillnärmelsevis lika hög utsträckning. Förhoppningsvis är pandemin nu över så att vårt fokus kan flyttas till arbetet för att bidra till stadens återhämtning. Likväl vill jag påbjuda försiktighet, då det alltså finns ett mått av osäkerhet i den nuvarande situationen. Jag vill därför understryka vikten av ett fortsatt och kontinuerligt säkerhets- och beredskapsarbete som syftar till att stärka stadens motståndskraft i händelse av framtida kriser. Inte minst i ljuset av Rysslands brutala och folkrättsvidriga invasion av Ukraina synes mig detta synnerligen angeläget.

Den grönbåa majoriteten har lagt en stark budget för 2022 med stora satsningar på äldreomsorg, skola, miljö och klimat, trygghet och säkerhet för att bara nämna några exempel. Kommunstyrelsen har ett angeläget arbete med att fortsatt verka för effektiv samordning, ledning och uppföljning av såväl mål som ekonomi i stadens nämnder och bolagsstyrelser för att säkerställa en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.

Arbetet fortsätter för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad. Målet om en budget i balans bedöms uppnås, vilket återspeglas av att staden behåller högsta möjliga kreditbetyg i Standard and Poor's senaste utvärdering. Samtidigt fortsätter stadens klimatarbete för att minska växthusgasutsläppen. Stockholm ska fortsatt ha höga ambitioner för klimatarbetet, i vilket stadens egna rutiner och förvaltningar givetvis inkluderas. Här vill jag nämna att stadsledningskontoret förbereder upphandling av förmånscyklar med bruttoavdrag enligt budgetuppdrag. Alla stadens anställda kommer att få möjlighet att ta del av erbjudandet av förmånscyklar vilket ytterligare stärker staden som god arbetsgivare. Bruttoavdraget blir nu dessutom extra förmånligt eftersom regeringen har ändrat skattereglerna för förmånscyklar.

Vidare fortsätter arbetet för att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat 2025, en viktig del i arbetet för att växla upp Stockholm efter pandemin. Kommunstyrelsens arbete med att stötta berörda nämnder och bolag med arbetsmarknadsinsatser, etablering och integration spelar givetvis också en viktig roll när det gäller att bidra till stadens återhämtning efter pandemin.

Trygghetsarbetet fortsätter att vara i fokus för den grönbåa majoriteten och målet att staden inte ska ha några utsatta eller särskilt utsatta områden 2025 ligger fast.

Detta är bara några av de många insatser som görs och i tertialrapport 1 framgår hur kommunstyrelsen i sitt verksamhetsområde bidrar till stadens mål samt de utmaningar som kommer påverka stadens och kommunstyrelsens verksamhetsarbete framöver.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Tertialrapport 1 2022 för kommunstyrelsen godkänns i enlighet med bilaga 1–3 till promemorian.

Stockholm den 1 juni 2022

ANNA KÖNIG JERLMYR

#### Bilagor

1. Tertialrapport 1 2022 för kommunstyrelsen
2. Blankettset KSmm T1 KS 2022
3. Månadsprognos SLK ub055T1 KS 2022

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Förslaget bifalles delvis
2. Bedömningen av måluppfyllelsen för mål 2:2 Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov ändras till ”delvis uppfyllt” enligt motivering nedan
3. Därutöver anfördes följande

Pandemin har haft mycket stor påverkan på stadens verksamheter och medarbetare och även om den förhoppningsvis är över för gott dröjer många av effekterna kvar. Vad pandemin verkligen har visat är behovet och vikten av en stark och hållbar offentlig sektor, och det är också vårt absoluta fokus när det gäller återhämtningen i staden. Då det är det offentliga som har sett till att det finns allt från förstärkningsteam inom hemtjänsten som även kan ta hand om smittade brukare från de privata utförarna till förskola under sommaren för all den personal inom vården som kanske inte kunde ta ut sin semester. Då det är det offentliga som hållit uppe många privata företag för att säkerställa att pandemin inte får än större ekonomiska konsekvenser. Då det är det offentliga som ger trygghet när och där marknaden brister.

### **Medarbetare**

Stadens medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete för att upprätthålla välfärden under pandemin, men trots stora överskott har den grönbå majoriteten inte förrän nu, strax före valet, lagt några som helst personalförändringar. Det är välkommet om än senkommet och otillräckligt, då det i grunden krävs ökad finansiering av välfärden för att varaktigt kunna förbättra arbetsvillkoren och kvaliteten. För detta krävs en ny politik. Uppföljningen i tertiärrapporten speglar således den verksamhetsplan som majoriteten lagt utifrån sin budget. Den fokuserar därmed på andra stadsövergripande frågor än de som Vänsterpartiet anser behöver prioriteras i en stad där ojämlikheten ökar, kulturen hotas och klimatkrisen står för dörren. Vänsterpartiet har en politik för jämlikhet till skillnad från de skattesänkningar, nedskärningar, privatiseringar, fastighetsförsäljningar och utbildningar som stockholmarna tyvärr har fått genomgå under mandatperioden.

### **Ombildning**

Tertiärrapporten visar hur ensidigt majoriteten ser på hur otrygghet hos invånarna ska mötas och osynliggör exempelvis den oro som majoriteten under mandatperioden har skapat hos tiotusentals hyresgäster i allmännyttan i elva av ytterstadens stadsdelar. Trots pågående pandemi med osäker ekonomi, ökad arbetslöshet och smittskydds begränsning av mötesfriheten lät man processen fortsätta i åtta stadsdelar med godkända intresseanmälningar. När vi börjar summera resultatet visar det sig också att stockholmarna inte alls varit så intresserade av ombildning som majoriteten trott. Sammantaget verkar det bli ungefär 1200 allmännyttiga bostäder med överkomliga hyror som försvinner från hyresmarknaden, varav ungefär 200 större lägenheter, jämfört med de tiotusentals hushåll som fick ”erbjudandet”. Detta är allvarligt nog, men majoriteten bör faktiskt väga sitt resultat mot den oro som de har skapat hos det stora flertalet av hyresgästerna som inte velat ombilda.

### **Bostadsbyggande**

Ett hållbart samhällsbyggande kräver i tider av nedgång i ekonomin också att allmännyttan tillåts bygga mer hyresrätter än idag. Istället för att under mandatperioden ge våra egna bostadsbolag bra, större och fler markanvisningar för att nå produktionsmålen mer än halverar majoriteten målen och prioriterar privata aktörer. För att leva upp till den ”hyresrättspush” som majoriteten proklamerat bör staden faktiskt satsa både på fler allmännyttiga hyresrätter och fler privata hyresrätter. Att inte klara detta är ett tydligt exempel på helt otillräcklig övergripande styrning. Vi noterar och är bekymrade över att fokusområdet Hagsätra Rågsved saknas som särskilt prioriterade av stadsledningskontoret i återstartsarbetet efter pandemin, vilket visar den bristande ambitionen hos majoriteten att utveckla hela staden.

Med tanke på att exploateringsnämndens tertiärrapport visar att bara 273 bostäder markanvisats när en tredjedel av året har gått är det obegripligt att KF:s bostadsbyggnadsmål bedöms kunna uppfyllas helt av kommunstyrelsen. Markanvisningarna för årets första fyra månader är till och med färre än motsvarande period förra året, då 675 bostäder markanvisades. Därutöver är utfallet noll för angelägna bostadssociala satsningar som genomgångsbostäder för prioriterade grupper och bara 12 lägenheter för bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader. Det enda rimliga är därför att, med en välvillig tolkning, ändra bedömningen av KF-målet 2:2 *Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov*, från helt till delvis uppfyllt i kommunstyrelsens tertiärrapport, i likhet med exploateringsnämndens mer realistiska bedömning.

## **Omställning**

När vi närmar oss slutet på mandatperioden tvingas vi också konstatera att den nuvarande majoriteten inte använt de senaste fyra årens möjligheter att ta kraftfulla steg mot en hållbar omställning. Det känns tröttsamt att år efter år konstatera att stadens högt ställda mål allt mer bygger på förhoppningar och allt mindre på konkreta planer. Vi saknar fortfarande handlingsplanen för minskade utsläpp för vägtrafiken och utbyggnaden av laddinfrastrukturen går alldeles för långsamt. Istället för politisk handlingskraft har vi sett återkommande förhoppningar om att "näringslivet" ska klara av det den blågröna politiken inte förmår.

Vi rör oss varje dag närmare de datum våra målsättningar löper ut utan att göra de nödvändiga investeringar och förändringar som kommer att krävas för att nå dit. Nedstängningarna i samband med pandemin ledde till att en del utsläpp minskat mer än förväntat, men nu när samhället åter öppnat upp tyder allt på att trafiksituationen gått tillbaka till samma utvecklingskurva sen innan och att ännu en möjlighet försuttits.

## **Kultur**

Kulturlivet har återstartat, teatrar och museer har öppnat igen och kulturnatten har slagit rekord. Men nedstängningen i början av året har naturligtvis haft effekt, samt att publiktillströmningen till såväl museer, scener och bibliotek fortfarande är lägre än under ett jämförbart normalår. Att återstarten skulle innebära fortsatta tuffa utmaningar har det funnits stor medvetenhet om, det är inte förvånande. Läget är helt enkelt fortfarande tufft, trots nu släppta restriktioner. Däremot måste den grönbåa majoriteten inse att det inte är möjligt hur länge som helst skylla på pandemin för kulturens utmaningar. Under hela denna mandatperiod har den grönbåa majoriteten lagt en svältbudget för kulturen.

Framför ligger även en prognos om en tilltagande inflation som riskerar att drabba en redan hårt ansatt kultursektor, inte minst genom ökade hyreskostnader, i såväl de egna verksamheterna som i det fria kulturlivet och, inte minst, föreningslivet. Det är därför viktigt att staden har fortsatt hög beredskap att stötta såväl kulturliv som föreningsliv så att inte återstarten kommer av sig.

## **Idrott**

Idrottslivet i Stockholm har likt kulturen drabbats extremt hårt av pandemin och uppvisar sviktande medlemsantal och svårigheter med att betala för lokaler och planer. Majoriteten måste inse vikten av att ge föreningsrörelsen och idrotten i stort rätt förutsättningar för att komma på benen igen.

Vår uppfattning är att det är viktigt att idrottsnämnden ska få stöd i form av ekonomisk kompensation för att stärka upp återhämtningen och kunna leverera samma kvalitet på idrottsverksamhet som innan pandemin. De besparingar som gjorts av driftbudgeten under innevarande verksamhetsår pekar på att den blå-gröna majoriteten inte tar situationen på allvar och istället riskerar att det uppstår eftersläpningseffekter som på lång sikt kommer påverka stockholmarna och verksamheterna negativt. Ett exempel är simkunnigheten som drabbats negativt av pandemin. För att kompensera för detta tapp behövs ännu fler satsningar och resurser till simhallarna och utebaden.

Vi ser med oro på att den blå-gröna majoriteten fortsätter med olika marknadsexperiment genom att upphandla drift och sälja ut idrottsanläggningar. Det står utom allt rimligt tvivel att på sikt är inhyrning i privata fastigheter betydligt dyrare för skattebetalarna jämfört med när staden själv äger.

## **Arbetsmarknad**

Målet i Stockholm att människor är självförsörjande bedöms som helt uppfyllt, detta trots att långtidsarbetslösheten i staden har stagnerat på höga nivåer. Arbetsmarknadsförvaltningen skriver i sin tertialrapport inskrivningstiden på Jobbtorg har blivit längre och att andelen som mottar insatser som är självförsörjande efter sex månader har minskat. Flera av indikatorerna i arbetsmarknadsförvaltningens tertialrapport som handlar om Jobbtorg och vuxenutbildningen bedöms delvis uppfyllas, och vi menar att kommunstyrelsen måste ta ett ökat politiskt ansvar för sitt uppdrag att bidra till ändamålsenlig och effektiv verksamhet i arbetsmarknads- och integrationsinsatserna. Riskerna är annars stora för att många människor, nyanlända som eta-

blerade Stockholmare, som redan har en särskilt utsatt ställning i samhället fastnar i långtidsarbetslöshet och får svårt att bli självförsörjande.

### **Äldreomsorg**

Vi ställer oss också frågande till att målet att staden arbetar samordnat och utvecklar förutsättningarna för en äldreomsorg av hög kvalitet och trygghet och självbestämmande anses helt uppfyllt med tanke på de utmaningar som stadens äldreomsorg och dess brukare mött under pandemin. Vi noterar att staden fortfarande saknar en äldreombudsman och beklagar detta. Det finns stora upparbetade behov av att arbeta med äldrefrågorna strategiskt på både lång och kort sikt. Vi gläds givetvis åt att handlingsplanen för en äldrevänlig stad nu antligen är antagen och menar att en äldreombudsman är central i arbetet med att genomföra planen.

### **Privatisering**

En fortsatt stark orosfaktor är privatiseringsagendan för samhällsfastigheter, som motive- ras med omsorg om stadens ekonomi men övervältrar kostnaderna på kommande generatio- ner. Nyspråket i formuleringar som ”... *förtydliga det behov som kan omhändertas av externa aktörer, både verksamhetsmässigt och genom samhällsbyggnadsaktörer...*” visar att majorite- ten tydligen insett att privatiseringar inte är populära, och därför behöver beskriva dessa på ett förskönande – och djupt förledande – sätt. Att låta privata aktörer i allt högre grad bygga och äga skolor, vård- och omsorgsboenden och idrottshallar, som hyrs ut till staden, är att låta skattebetalarna bära bördan av högre hyreskostnader i ett livscykelperspektiv och dränerar stadsdelarna ekonomiskt på längre sikt.

Som framgår av analyser av marknaden för samhällsfastigheter bland annat i rapporter av Kommuninvest och SKR är utvecklingen led i ett pågående skifte i svensk välfärd. Vi kom- mer att arbeta hårt för att en ny progressiv majoritet ska kunna vända denna utveckling. Stockholms borgerliga politiker tänker tyvärr kortsiktigt till skillnad från partikamrater i Osby och Härnösand, där man insett att det är billigare att äga och utveckla egna fastigheter än att sälja ut och hyra dyrt av privata aktörer. Precis som dessa jordnära kommunpolitiker anser vi att kommunens medel – som inte är obegränsade – i första hand ska användas för verksamhet och anställningar, istället för allt högre hyreskostnader.

I tertialrapporten framgår det att samordnaren mot fusk i välfärdssektorn har fortsatt sitt uppdrag och vi kan återigen konstatera att ökad privatisering leder till ökade kostnader och ökad byråkrati för att förhindra företag att utnyttja systemet. Detta är såklart beklagligt och vi menar att man i första hand behöver se över system som finns och skapa system som hindrar möjlighet för utförare att fuska. Inom hemtjänsten ledde den avtalsöversyn som vi gjorde förra mandatperioden exempelvis till att staden numera förbehåller sig rätten att själv agera referens, vilket är en avgörande skillnad mellan tidigare och nuvarande avtal. Det ökar möj- ligheterna att häva avtal med privata företag som misstänks för oegentligheter samt förhindra ledande personer i företagen att ombilda företagen och återkomma i ny skepnad. Tidigare misskötsel kan därmed förhindra nyetableringar av oseriösa aktörer.

### **Trygghet**

Målet om att stadens trygghets- och säkerhetsarbete bygger på samordning, förebyggande insatser och utvecklad platssamverkan bedöms uppnås helt, trots att satsningar på reella före- byggande insatser lyser med sin frånvaro i majoritetens politik. Det blågröna styrets politiska inriktning för stadens trygghetsarbete har betoning på att införa fler ordningsvakter och över- vakningskameror. Forskningen talar klarspråk, för att stoppa att unga dras in i kriminalitet måste sociala förebyggande insatser prioriteras i ett tidigt skede.

### **Utbildning**

Skolan har stått inför stora utmaningar under pandemin och det finns och kommer dröjas kvar effekter av distansundervisning länge. Därför är det av stor vikt att noggrant följa upp pandemins effekter och ge de elever som inte har hängt med det stöd och den hjälp som de behöver. Vi förutsätter att det nu ska investeras i att stärka verksamheten, speciellt när man ser i underlaget för skolan i sin helhet så är det tydligt att den är underfinansierad. En för- stärkning av elevhälsan för att fånga upp de elever som inte har mått bra av distansundervis- ningen och för att möta de höga ohälsotalen bör vara prioriterat. Förskolan har likt skolan kla-

rat pandemins påfrestning men vi hoppas att krafttag tas för att stärka förskolan så att den står rustad inför hösten.

#### **Visningsverksamhet**

Konsekvenserna av pandemin för stadshusets visningsverksamhet har synliggjort de otrygga arbetsvillkoren för visstidsanställda medarbetare. Vi har tidigare efterlyst en redogörelse för vilka ansträngningar som har gjorts för att personalen skulle ha kunnat få alternativa arbetsuppgifter när visningsverksamheten hållits stängd. I tidigare tertialrapporter har angivits att verksamheten riskerar att stå utan tillräckligt med personal när verksamheten återupptas i full skala, vilket visar nackdelarna med visstidsanställningar. I årets tertialrapport beskrivs att verksamheten är fortsatt påverkad av att besöksnäringen och resandet ännu inte återhämtat sig efter pandemin. Vi anser att staden framöver ska anställa fast personal i större utsträckning än tidigare, som en viktig lärdom av pandemin, och därför redan nu se över möjligheterna till alternativa arbetsuppgifter vid svackor i exempelvis visningsverksamheten.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Kasirga (alla S) enligt följande.

Vi välkomnar stadsledningens arbete för att hantera den flyktingström som skett till följd av Rysslands illegala och folkrättsvidriga angrepp på Ukraina. Det är bra att det arbetet förankrats i en bredare konstellation än tidigare.

Vi har tidigare framfört att ILS-systemet används på ett sätt som gör det alltmer irrelevant. När bostadsmålen inte uppnås, när klyftorna i skolan ökar, när klimatmålen inte nås och när otryggheten ökar så markeras alla mål (med ett undantag) som uppfyllda i kommunstyrelsens tertialrapport. Oavsett om stadsledningskontoret lyckats verkställa någon av den grönbåa majoriteten beställd mindre uppgift så korrelerar inte måluppfyllelsen med den verklighet medborgarna upplever. Det är i grunden problematiskt.

Att tertialrapporten därtill återigen belyser kommunstyrelsens och därmed finansborgarrådets ointresse för skolan genom att ägna det största budgetområdet 8 rader är också problematiskt.

Stockholm kan bättre. Då är det grundläggande att staden förmår se var det behövs en starkare politik. Vi avser i behandlingen av T1 för hela staden återkomma med vår analys och våra förslag.

#### **Kommunstyrelsen**

**Reservation** anfördes av Rashid Mohammed (V) med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.

**Särskilt uttalande** gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

**Ersätтарыtrande** gjordes av Lisa Palm (Fi) enligt följande.

Feministiskt initiativs vision är ett Stockholm som är helt. En stad som håller ihop, där makt och resurser fördelas jämlikt och jämställt. En öppen och solidarisk stad där alla ges förutsättningar att leva ett bra liv med frihet från våld och förtryck, oavsett vilken stadsdel man bor i. Vi har en annan inriktning i politiken, bortom den grönbåa majoritetens skattesänkningar och nedskärningspolitik.

Tertialrapport 1 visar första kvartalet av året och i många fall ser måluppfyllnaden ut att vara god. Samtidigt vet vi att det finns många områden där politikens ambitioner måste bli

högre. Under pandemiåren har barnfattigdomen ökat, klasskillnader fördjupats och dödsskjutningarna fortsätter. Varje gång lämnar de hela områden i stor sorg med stora behov av stöd från samhället. Den klimatbudget som staden har tagit fram har kritiserats för att inte ta hänsyn till helheten av stockholmarnas utsläpp. En glädjekalkyl som dessutom inte håller och trots att det gått en bra bit in på året så saknar vi åtgärder för att möta utmaningarna. Feministiskt initiativ vill ha en klimatbudget som är i linje med det som forskningen efterfrågar och som tar fullständigt ansvar för medborgarnas påverkan. Endast då kan vi säkra en stad för våra barn att växa upp i.

Det är bra att staden samverkar med aktörer som CDR och RFSL kring Pride-veckan. Men det får inte stanna vid en symbolisk solidaritet uppvisning. Staden måste ta ansvar för det som sker här och nu gällande hbtqi-personer livsvillkor. Det vore exempelvis föredömligt att säkra mötesplatser för unga hbtqi-personer året runt. Dessa platser behöver ha långsiktig finansiering från staden så att de kan utföra sin viktiga verksamhet året om. Lika så saknar vi ett strategiskt antidiskrimineringsarbete såväl som ett jämställdhetsarbete. Staden står värd för Forum jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, samtidigt saknar vi från styret ett gedigna arbete för att förbättra för stadens kvinnor och flickor. Bostadssituationen för våldsutsatta kvinnor är under all kritik och den icke-befintliga personalpolitik som styret bedriver gör att de som arbetar inom välfärden, som i majoriteten av fallen är kvinnor, inte får den tack de förtjänar efter år av pandemi. Det försvåras dessutom av att övergripande jämställdhetsmål saknas för uppföljning. För att Stockholm ska bli en jämställd stad krävs vilja och styrning som med dagens majoritet saknas.

## Remissammanställning

### Ärendet

I ärendet redovisas tertialrapport 1 2022 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bedöms bidra till att målen för verksamhetsområdena kan nås under året. För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ett överskott om 27,6 mnkr före resultatöverföringar.

### Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

### Stadsledningskontoret

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2022 har i huvudsak följande lydelse.

I tertialrapport 1 för kommunstyrelsen lämnas en redogörelse för perioden januari-april samt en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi, med fokus på att fånga eventuella avvikelser. Stadsledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål under perioden och till att målen för verksamhetsområdena kan nås under året för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från resultat och prognoser avseende indikatorer och nämndmål samt arbete kring aktiviteter under årets första tertial.

Stadsledningskontoret följer pandemins utveckling noga liksom händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade och osäkra säkerhetspolitiska läget i Europa. Nödvändiga åtgärder vidtas löpande och stadsledningskontoret har beredskap för att agera utifrån händelseutvecklingen.

För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ett överskott om 27,6 mnkr före resultatöverföringar.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner

Tertialrapport 1 2022 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1–3 till tjänsteutlåtandet.