



## **Skrivelse av Jan Jönsson (L) om att omhändertagna barn inte klarar kärnämnen i grundskolan**

Andelen placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan har drastiskt försämrats. I stadens årsredovisning för 2023 framkommer att endast 64 % av de placerade barnen klarar målen. Om vi ser till enbart pojkarna är resultaten än mer nedslående där endast 59 % klarar målen. Majoritetens målsättning för dessa barn att 75 % ska nå upp målen, vilket innebär att redan där är ambitionen lägre än för övriga barn där målet är att 82 % av alla elever i årskurs 9 ska ha godkänt i samtliga ämnen. Vi anser att det sänder fel signaler och att alla barn har rätt att kunna klara skolan. Det gäller oavsett om barnet är omhändertaget.

Att just pojkarna klarar sig sämre än flickorna är i sig oroväckande. Detta eftersom den våldsvåg som drabbade Stockholm förra året tydligt visade att många gärningspersoner var just minderåriga pojkar som varit eller fortsatt var placerade. En lyckad skolgång är nyckeln till ett liv utan kriminalitet för dessa pojkar.

Vi vet att omhändertagna barn är i riskzon för att dras in i kriminalitet innan, under och efter en placering. Vi vet också att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att förhindra kriminalitet och andra sociala problem. Att samhället inte klarar av att stabilisera skolgången för de barn som omhändertagits är ett misslyckande. Stockholms stad behöver därför snarast vidta åtgärder för att de barn och unga som omhändertas också ges möjlighet att klara skolgången.

Med anledning av detta vill Liberalerna ställa följande frågor till det rödgröna styret:

1. Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av de låga skolresultat för placerade barn och unga som framgår av årsredovisningen?
2. Hur kommer de omhändertagna barnens skolgång att följas upp?