

Motion av Johan Nilsson (M) att samordna och stödja stadsdelarnas arbete med inrättande av så kallade "fritidsbibliotek".

Möjligheten att låna olika former av fritidsutrustning har vuxit explosionsartat i Sverige. I kombination mellan behov av återbruk, minskad konsumtion, cirkulär ekonomi och även försämrade privatekonomi, har efterfrågan att istället för att köpa, kunna låna saker som ofta nyttjas sällan, ökat markant. Kommun efter kommun i Sverige inrättar olika former av "fritidsbibliotek". Det som kan lånas kan exempelvis vara skridskor, pjäxor, tält eller fiskeutrustning.

Metoderna för att öppna fritidsbibliotek varierar. Så även i Stockholm, där stadsdel efter stadsdel nu hakar på trenden att tillmötesgå denna efterfrågan.

Att kommunen medverkar till ökat återbruk och hjälper stockholmarna att låna fritidsartiklar är en mycket bra sak. Det är ett enkelt sätt att tillse att de olika produkterna nyttjas på bästa sätt under sin livscykel, samtidigt som vi ger möjlighet till fler stockholmare att röra på sig eller vistas i naturen.

Men i en kommun med en miljon invånare och med 11 stadsdelsnämnder, skulle satsningarna på fritidsbibliotek bli ännu bättre och mer attraktiva om de samordnades. Till exempel väljer någon stadsdel i dag att bli medlem i nationella "fritidsbanken", medan någon annan väljer egna lösningar. I någon stadsdel byggs sortimentet endast upp med insamlade föremål, i en annan köps vissa saker in. Samverkan med förenings- och näringsliv varierar. Reglerna för lån varierar mellan de verksamheter som är på väg att etableras. Är någon sak slut på ett ställe, går det inte att veta om det finns att låna i grannstadsdelen. Och så vidare.

Jag anser att staden bör samordna varumärke, kommunikation och lånesystem mellan sina nuvarande och tillkommande fritidsbibliotek. Detta för att underlätta för medborgaren att hitta och känna igen ett fritidsbibliotek samt att kunna få tag i önskade fritidsartiklar. På så sätt kan staden arbeta mer likriktat och vi sparar resurser i förhållande till att alla verksamheter arbetar på eget sätt. Därutöver anser jag att det bör finnas goda möjligheter att samverka med stadens näringsliv och föreningsliv i fråga om sponsring och bemanning. Men det finns fler frågor som skulle behövas utredas för att både underlätta etableringen av kommande fritidsbibliotek, men också att nyttja stadens resurser på bästa sätt.

Några exempel på frågeställningar är:

- Ska det finnas ett fritidsbibliotek i varje stadsdelsnämndsområde eller går det att ha färre, men mer välsorterade, verksamheter med mer generösa öppettider?
- Ska allt bygga på återbruk av skänkta föremål, eller kan även nya föremål köpas in?

- På vilket sätt kan samarbete med näringslivet etableras och sponsring tillåtas?
- Ska stadens fritidsbibliotek bli medlemmar i någon övergripande organisation eller ska staden ansvara för sitt varumärke själv?
- Ska stadens olika fritidsbibliotek ha (och bygga upp) olika lånesystem eller ett ska det finnas ett samordnat lånesystem (likt stadsbibliotekets)?
- Ska stadens fritidsbibliotek ha synkade öppettider?
- Ska stadsdelsnämnderna hyra in nya lokaler för fritidsbibliotekens tillkomst eller finns det möjlighet att samnyttjande med andra verksamheter?
- Hur ska stadens fritidsbibliotek bemannas? Går det att etablera ett övergripande samarbete med föreningar eller med arbetsmarknadsinsatser?
- Hur ska stadens fritidsbibliotek marknadsföras, namnges och grafiskt profileras? Ska det göras på 11 olika sätt utifrån vad respektive stadsdel väljer?

Dessa, och säkert många tillkommande frågeställningar, anser jag bör redas ut genom utarbetande av riktlinje eller policy hur staden ska arbeta med fritidsbibliotek.

Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta

Att i enlighet med denna motion ge berörda nämnder i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för hur Stockholm ska arbeta med fritidsbibliotek

Stockholm 2024-08-20

Johan Nilsson (M)