
Från: den 12 juli 2023 16:10
Skickat: Administration SD08 INFO
Till: Medborgarförslag- Smedsudden
Ämne: Följ upp
Uppföljningsflagga: Har meddelandeflagga
Flagga:

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

*Hej
Var snäll och vidarebefordra detta medborgarförslag till Kungsholms stadsdelsförvaltning, tack ! Mvh,*

Medborgarförslag- Smedsudden
Utveckla Smedsudden till en plats där mindfulness och den biologiska mångfalden blomstrar.

Låt vissa platser där ha högt gräs, med olika grässorter och med ängsblommor som naturliga för just den biotop som råder på Smedsudden.

Skapa ett lugnt och stilla rekreativsområde, där människor får vila, både för människor och djur, i samklang med natur och djur. Där fågelsången hörs. En plats dit man kan ta sin yogamatta och ha din egen vilsamma stund. Ett ställe dit du kan gå och läsa en bok. Eller bara ligga och se på himlen.

En plats där tystnad råder.

Där fågelsången hörs.

Stäng Eden.

Riv alla deras byggnationer de utfört utan byggnadslov.

Låt den gamla byggnaden, det gamla huset, återgå till att ha en servering som verkar i Tystnad. Med ekologisk intiktning. Lik den man kan finna på Rosendahl, Djurgården.

Om det inte går att finna någon näringsidkare som anser att det går att göra vinst utan hög partymusik och gränslös anektering av den allmänna bryggan på platsen och gräsmattor både här och där så upplåt huset till ideell verksamhet med miljö, klimatinriktning, hälsoinriktning, och/eller konstförening m. fl.

Vad som helst som är tyst och förstår att respektera platsen och naturen, inkl. dess djur.

Utan musik som hindrar småfåglar att trivas. Musik som stör utmattade nutidsmänniskor när de försöker finna någon plats nära vattnet där de i stillhet kan se solnedgången.

Låt även den gamla damen med sin lilla hund ha någonstans dit hon kan gå för att reflektera bortom stressen en stund.

Vi är många som njutit promenader tillsammans med våra barn och hundar längs ned Smedsuddens promenadstråk.

Vi ärmånga som njutit av att i tystnad få glida ut i kajaken för en runda runt Kungsholmen, som nu sörjer.

Det är inte bristen på trevliga partyställen på Kungsholmen som är akut!

Inte heller saknas musikställen i Stockholms innerstad. Tvärtom...

Utbudet är Stort hela Norrmälarstrand är fullt med ställen som tävlar om att höras högst och bäst, om man åker till Långholmen hörs över vattnet basgången.

Nej, det är platser för stillhet och tystnad som är det akuta behovet, för oss som bor på Kungsholmen.

Smedsuddsbadet var den enda, sista, lites anings vilda plätt natur som fanns hade kvar på centrala Kungsholmen.

Vårt andningshål.

Dit vi kunde gå och lägga oss i gräset och läsa en bok, paddla en runda, och promenera med hunden som den gamla dam jag såg häromdagen, vilset försökte göra, det gick ju inte så bra för henne...

Ett par frågor till er politiker :

För vem ska Stockholm och Kungsholmen vara?

Ett ställe dit man åker för att "parta", eller ta del av olika kultur arr.?

Kanske bo här när man är ung, eller som äldre ha nån övernattningslägenhet här.

Eller ska det vara en plats där människor föds, lever och dör, i alla åldrar, som även lever sida vid sida med hundar, människor som arbetar och behöver försörja sig. Och som även behöver återhämtning och vila...

Vilka diagnoser är det som ökat med rapidfart enligt Försäkringskassan?

Jo, utmattning och psykisk ohälsa.

Vad säger vetenskapen om det?

Vad behöver slitna, utmattade människor?

Fler Party ställen eller återhämtning?

Och vad säger vetenskapen om vad klimat, djur och natur mest behöver?

Gör om, gör rätt på Smedsudden. ❤️

Vänliga hälsningar