

Medborgarförslag om insatser för att motverka narkotikakonsumtion och fritidsverksamhet för Östermalms ungdomar.

Insatser för att motverka narkotikakonsumtion

Jag har tagit del av lokal samverkansöverenskommelse Östermalm, daterad februari 2022 och minnesanteckningar från styrgruppen 2022-01-31. Jag får intrycket att alla är nöjda med den aktuella situationen. Styrgruppen torde inte ha tagit del av CANs statistik ang. narkotikakonsumtionen. CAN redovisar avskräckande siffror. På Östermalm använder 30 % av tonårspojkar och 20 % av flickorna narkotika. Det är en allvarlig situation för ungdomarna. Ett stort problem är att ungdomarna inte har någonstans att gå efter skolans slut. I samverkan borde man ta upp frågan hur tonåringar ska kunna tillbringa sin fritid. Tiden mellan skolans slut och tiden för föräldrarnas hemkomst måste de få meningsfull sysselsättning. Det kan inte accepteras att ungdomarna löper omkring utan att ha någonstans att ta vägen.

På 1970-talet hade Oscars församling 3 församlingsassistenter och 1 ungdomspräst som ansvarade för Öppet hus – I Olaus Petri kyrka från skolans slut till kl 21 för tonåringar – På Ulrikagatan 1 från skolas slut till 18 för mellanstadieelever. All denna verksamhet är nu inskränkt till en enda kväll i veckan. Det är anmärkningsvärt att församlingen låter sina fina lokaler vara tomma 6 kvällar i veckan. Lokalerna på Ulrikagatan är uthyrda till en skola. Det ju inte Kyrkans uppgift att hyra ut sina lokaler. Kyrkans lokaler ska aktivt användas för sitt ändamål.

Socialtjänstlagen 5 kap 1§ föreskriver bl a:

- Aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,
- Tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,

Detta är mycket tydliga föreskrifter. Den nämnda samverkansöverenskommelsen borde tydligt ha analyserat hur man ska bearbeta dessa frågeställningar. Man kan kanske inte begära att församlingarna ensamma ska ta upp sådan verksamhet som jag nämnde tidigare. Men stadsdelsnämnden bör kunna komma överens med de tre församlingarna på Östermalm att öppna församlingarnas utmärkta lokaler för fritidsverksamhet. Stadsdelsnämnden bör kunna bidra med finansieringen. Det är oförsvarligt att tonåringarna inte har lämpliga lokaler för sin fritid. I församlingarnas lokaler kan lämpligen personal stimulera ungdomarna till olika former av lämplig fritidsverksamhet.

Jag föreslår

Att stadsdelsnämnden snarast inleder överläggningar med församlingarna om att öppna församlingarnas lokaler för ungdomarnas fritid med målsättning att man med erfarenhet från 1970-talets verksamheter ser till att ungdomarna erbjuds en konstruktiv social fritid med stöd av fritidsledare. Detta kan leda till att man kan hindra den omfattande narkotikakonsumtionen. Ett beslut om detta får inte skjutas på framtiden. Beslutet bör fattas före sommaren så att lämplig fritidsverksamhet kan inledas tills skolan börjar i höst. Det kan inte accepteras att 30 % av pojkarna och 20 % av flickorna i vår stadsdel har vant sig att använda de skadliga narkotiska substanserna.

Medborgarförslag om kyrkornas och stadens kamp mot narkotika.

Östermalm – ett drogsamhälle?

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar i sin statistik att 30 % av tonårspojkar och 20 % av flickorna på Östermalm använder narkotiska droger. Det är skrämmande och allvarliga siffror. På sikt leder det till sjukdom och död. Cirka 1000 personer i vårt land dör varje år av narkotikasviter. Vad stimulerar ungdomarna att söka stimulans med hjälp av droger? Mycket talar för att frånvaron av religion ersätts av psykedeliska och entheogena droger. Entheogen kommer av grekiskan THEOS (GUD), dvs det gudomliga inom oss. Droganvändningen kopplas alltså till religion, vilket framgår av en omfattande litteratur från Tyskland och USA. Jag fick nyligen från Schweiz publikationen Lucy's Rausch – en exklusiv reklamskrift för narkotika. Den inleds med Albert Hofmanns ord "Der Gebrauch entheogener Drogen ist in allen Kulturen stets in eninen religiös-zeremoniellen Rahmen eingebaut werden- på svenska ungefär "Bruket av entheogena droger är i alla kulturer inbyggt i en religionsceremoniell ram". (Hofmann uppfann drogen LSD).

Harvardprofessorn Timothy Leary präglade på 1960-talet tesen: "2000-talets religion utan LSD blir lika omöjlig som astronomi utan teleskop". Kanske är vi där nu? I sin bok "Start your own religion" utvecklar han hur LSD skapar ett nytt religiöst mönster. På det internationella planet finner vi omfattande litteratur som utvecklar hur vi kan leva med hjälp av droger, t ex Terence McKenna "Food of the Gods" och Hofmanns "Plants of the gods". På svenska har Humanisterna publicerat Peter Watson "Den gudlösa tidsåldern". I sin bok hävdar han att man kan leva ett bättre liv på kemisk väg med hjälp av droger. Om det är så att frånvaron av religion skapar utrymme för droger bör det vara kyrkornas uppgift att aktivera sig och utarbeta nya liturgier som kan attrahera en ung generation. Församlingar på Östermalm måste omprioritera sin verksamhet för att skapa "psykedeliska mässor". Det kanske inte är nödvändigt att ordna traditionella högmässor med barockmusik i alla kyrkor varje söndag. Präster och kyrkomusiker som inte behöver ordna traditionella gudstjänster kan i stället ägna sig åt att tillsammans med ungdomarna utarbeta gudstjänster som fångar ungdomarnas intresse. Det finns ett exempel i Kungsholms församling som gjort en psykedelisk mässa. Ungdomar förstod detta språk. Kyrkan blev proppfull. 800 personer deltog i nattvarden. Se ett referat av mässan i bilagda artikel i ungdomstidningen HEJ! Kyrkorna och Frälsningsarmén på Östermalm har en stor och omfattande uppgift att ta sig an problemet och bekämpa den ökande drogkonsumtionen. Det blir en uppgift för kyrkoråden att aktivera denna kamp i församlingarna. Arbetet kanske kan ske i samverkan mellan Östermalms stadsdelsnämnd – som enligt socialtjänstlagen ska samverka med organisationer då det gäller bl a narkotikaproblemet – och församlingarna. Församlingarna har också ett ändamålsenliga lokaler för ungdomsverksamhet. På 1970-talet hade exempelvis Oscars församling öppet hus i Olaus Petri Kyrka för tonåringar varje dag efter skolans slut till kvällen. I en sådan miljö finns inte utrymme för narkotika.

Medborgarförslag om narkotikan inom Östermalms ANDT-frågor.

ANDT-frågor

Jag har tagit del av minnesanteckningar från workshop 4 april – samverkan polis, stadsdelsförvaltningar och skolor. Det är anmärkningsvärt att 31 närvarande personer

lyckades uträtta så lite i kampen mot narkotika. Jag utgår från att denna workshop har hållits med anledning av 5 kap socialtjänstlagen (SoL)

1 § Stadsdelsnämnden ska 1. Verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, 4. Aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel, 5. Aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga, 6. Tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,

Som gemensamma problem anges

-hög skolfrånvaro

-narkotika

-olika situationella åtgärder (vad det nu är?)

-psykisk ohälsa

(Psykisk ohälsa är väl knappast något som ankommer på stadsdelsnämnden att hantera. På den punkten bör man kontakta BUP hos regionen.)

Då det gäller skolfrånvaro är det angeläget att resp klasslärare tar kontakt med föräldrarna. Det torde vara överläggningar mellan lärare, kurator och föräldrar som kan lösa det problemet.

Det stora problemet är en mycket omfattande narkotikakonsumtion på Östermalm. Enigt CANs statistik använder 30 % tonårspojkarna och 20 % av flickorna på Östermalm narkotiska droger. Det är synnerligen allvarliga siffror. Framförallt amerikanska forskning visar att narkotikakonsumenter upplever religiös andlighet av narkotikarus. Bl a den berömde författaren Aldous Huxley beskriver detta i sina böcker. En omfattande litteratur, f a från Tyskland och USA visar ett påtagligt samband mellan religion och droger. Stockholms universitet har nyligen genomfört en kurs kring temat "Religion-droger-kultur". Jag bilägger också en uppsats från Karlstads Universitet som belyser detta problem.

Eftersom narkotikakonsumtion tycks samman med frånvaro av religion föreslår jag att nämnden med stöd av 5 kap, 1 § p 6 också samverkar med församlingarna på Östermalm. Församlingarna har utmärkta oanvända lokaler för ungdomsverksamhet. Ungdomarna behöver komma till en positiv miljö efter skolans slut och innan föräldrarna kommer hem. Församlingarna bör ha lämplig personal som kan engagera ungdomarna i positiv utveckling. Kanske det kan ankomma på stadsdelsnämnden att bidra med finansieringen, vilket kan motivera av 5 kap 1 § p 6 SoL.

Om stadsdelsnämnden ser till att ungdomarna får en meningsfull fritid kommer det att leda till en positiv utveckling för den framförallt i kampen mot narkotika. Representanter för församlingarna bör knytas till de workshops som nämnden anordnar.