

Djuret- en permanent fritidsgård i Norra Djurgårdsstaden (DJUR GÅRD STAD) även anspelning på HJORT- Hjorthagen.

Medborgarförslag till Östermalms stadsdelsnämnd- Jag vill att detta ärende skall beredas och inte bara besvaras.

Inledning

Norra Djurgårdsstaden- Hjorthagen som ingår i stadsdelen Östermalm, är en ovanlig del av en stadsdel i den bemärkelsen att en stor andel av de boendes i Norra Djurgårdsstaden är små barn. Dessa barn där ålderskategorin är som äldst 12 år, eftersom dessa barn i dag i årskurs 6 nu till hösten var de första som flyttade in i den nya stadsdelen och började förskoleklassen i stor grupp i Hjorthagen gamla skola och sedan flyttade över när nya skolan var klar efter några år. Bobergsskolan är en F-9, med underlag för 900- elever och man har även fått öppna upp den tidigare skolan Hjorthagens skola sedan hösten 2020 för lägre årskurser, då alla inte fick plats i den nybyggda skolan eftersom det finns så stor andel små barn och fler föds. Man har även öppnat upp för högstadiet som skolan var byggd för från början sedan hösten 2021. Man har nu även öppnat upp skolan och tagit in elever i högstadiet, och det är många elever som även bor på andra stället runt staden och Östermalm och har valt skolan för att den är bra. Och sedan finns det barn som bor i Norra Djurgårdstaden-Hjorthagen som inte fått plats i Bobergsskolan och får gå, eller föräldrar har valt andra skolor men där barnen ändå vill ha sin fritidsgård nära hemmet/lokalt med sina vänner hemma, viktigt även för dessa att få ett umgänge i sin närmiljö.

Över 1000 barn kommer behöva en fritidsgård och jag föreslår att man bygger en permanent fritidsgård (inte en mobil lösning som nu är tänkt att man skall kunna hyra in sig i och göra yoga och klättra på Klätterverket som inte så många barn egentligen är intresserade av) utan en permanent fritidsgård som är anpassad efter dessa barns faktiska behov. Behov som inte ser ut som tidigare generations barn, man kan ha digitala spelrum, både för pingis och sällskapsspel men även för digitala spel och man kan ha yoga och klättring om barnen nu vill ha det i något rum.

Miljötänk

Fritidsgården Djuret kan även ha samma miljötänk om möjligt som den nya öppna lekplatsen/parkleken för små barn med namn Hjortgläntan med gräs på taket <https://parker.stockholm/hitta-lekplatser-parklekarplaskdammar/lekplats/hjortglantans-lekplats/>

Psykologi

Det viktiga här är att det blir en trygg plats som barnen vet alltid finns där som de lätt kan hitta och återvända till, lite som en förälder. Detta minskar stressnivå hos barn och de slipper fatta allt för komplexa kortsiktiga beslut varje dag VAD man skall göra och VAR som den mobila är tänkt att vara och innehålla.

Beslutsfattande är komplext och människan är först redo att egentligen göra medvetna val först vid 25 års ålder. Före dess kan dessa kortsiktiga beslut komma lite som impulser och bli både bra och dåliga men mer ogenomtänkta hos barn, vilket kan leda till att barnen lättare kan hamna i sämre situationer, öka skador, hamna i oönskade sammanhang, och känna sig rastlösa och stressade, detta påverkar barnets utveckling även långsiktigt och folkhälsan.

Om de får en permanent plats som de själva varit med och utformat kan man känna sig lugnare, tryggare och dessutom känt att man varit delaktig, vilket sänker stressnivåer. Man vet även att det kan finnas någon kompis eller personal på plats som ökar igenkänningsfaktorn och skapar lugn. Om det som i dagsläge är tänkt skulle personal och barn vara utspridda och man vet inte vart sina kompisar är och man måste kontakta dem och söka upp dem på flera ställen, vilket tar tid och är ett stressmoment i sig självt.

Medbestämmande och Demokrati

Barnen i Norra Djurgårdstaden- Hjorthagen kan själva vara med och utforma sin framtida fritidsgård. Staden kan skicka ut ett underlag, en enkät med frågor till alla barn som är skrivna i Norra Djurgårdsstaden- Hjorthagen om vad som skall finnas på/i fritidsgården och be barnen att svara på dessa och komma med idéer som man sammanställer i ett underlag.

Barnen känner ett medbestämmande till sin miljö och omgivning och på så sätt stärks civilsamhället för framtida generationer. Och om barnen känner att de har makt att påverka sina val långsiktigt i en byggnad/inomhusmiljö som faktiskt blir av som de kan vara stolta över i många år och minnas som vuxna känner de att de är del av samhället som vuxna.

Här är det med betoning på barnets bästa, att det gäller miljö för lek och umgänge på barnens egna villkor, frågor som barn har kapacitet att klara av och som inte är för komplexa att hantera. Därför har jag tagit fram namnet DJURET, för det kan inkomma så många olika förslag på namn och väldigt många barn kan då känna att de inte fick igenom sin idé, därför hjälper jag dem som vuxen att fatta detta beslut.

Alternativ

Det finns redan nu olika alternativ till denna lösning.

Det gamla huset, Torpet som inte används i backen upp till Hjorthagen när man går ned/upp till Bobergskolan, detta skulle fint knyta samman de båda delarna Hjorthagen och Norra Djurgårdstaden.

Det finns det kommande äldreboendet som skall byggas med tänkta lokaler i bottenvåningen som inte är beslutade, invid fotbollsplan där DJURET kan vara.

Det hade även varit fint att husera DJURET det i den gamla Direktörsvillan/projektkontoret eller där Boomerang idag har sitt kontor som båda ligger på Bobergsgatan.

Man kan sätta upp paviljong/er på marken invid Hemköp där paddelbanorna ligger, denna paviljong/er kan sättas upp snabbt och invigas snart med aktiviteter även utomhus, tills man finner lämplig mark att bygga ett nytt hus på eller bestämmer sig för vilken lokal som passar bäst. Om man bygger nytt, kan man tänka på att ha utomhusaktiviteter/trädgård att hänga i på taket.