

Ärende 25

Skrivelser från nämndens råd enligt lista

Henrietta Ludwig mfl (C)

Kristina Lutz mfl (M)

Lena Kling mfl (L)

Skrivelse angående judiskt liv

Under 2024 förbereds firandet av 250 år judiskt liv i Sverige, ett firande som kommer att ske under 2025. Tyvärr sker detta samtidigt som antisemitismen växer sig allt starkare i samhället. Stockholm ska vara en öppen, tolerant och inkluderande stad där judiskt liv ska kunna utvecklas i minst 250 år till. Öppenheten i samhället får aldrig tas för givet vilket är tydligt när anmälningarna om händelser med antisemitistiska motiv ökar. Judiska föräldrar vittnar om rädsla för att deras barn ska bli måltavlor för hot och våld. Rädslan har lett fram till att få unga judar i dag vågar bära judiska symboler. Den oron har politiken ett ansvar för att ta på allvar. Regeringen har skjutit till medel för att stärka den fysiska tryggheten på platser som är av särskild vikt för judar, som synagogan på Wahrendorffsgatan, Hillelskolan. Här bör staden följa efter och komplettera stödet.

I grundskolans läroplan för historia står det att det ska undervisas om Förintelsen och i läroplanen för religion står det att det ska undervisas om världsreligionerna. Dessa delar i undervisningen är för Moderaterna helt självklara och i synnerhet är undervisningen om Förintelsen angelägen och aldrig valbar. De senaste åren har det rapporterats om att undervisningen om just Förintelsen upplevs alltmer komplex i klassrummet och Skolverket uppdaterar med anledning av det löpande ett stöd för lärare i sin undervisning i detta ämne. Det är också mer regel än undantag att det offentliga samtalet som berör judiskt liv ofta präglas av konflikt snarare än att fokusera på samlevnad och förståelse mellan olika grupper i samhället.

Det judiska fotavtrycket har bidragit till det Stockholm vi känner i dag. Judiskt liv i Stockholm har bidragit till att utveckla såväl Stockholms näringsliv som välkända institutioner som Thielska Galleriet, Oscarsteatern, Nordiska Kompaniet och Hasselbacken. Profiler som formgivaren Josef Frank och fotografen Anna Riwkin har också i sina kreativa gärningar bidragit till Stockholm, dess kultur och dess historia. Den judiska gemenskapen i

Stockholm har också bidragit till att bygga upp civilsamhället genom att erbjuda bostäder och stöd som gör det möjligt för äldre stockholmare med begränsade ekonomiska resurser att leva ett värdigt liv. I Skarpnäcks stadsdel finns balan annat Judiska hemmet. Alla dessa bidrag behöver belysas särskilt.

Uppmärksammandet av judiskt liv i Stockholm är särskilt angeläget med anledning av samhällsutvecklingen och omvärldsläget. Förståelse och samlevnad vaccinerar mot intolerans och firandet av judiskt liv där staden ska gå in som samverkandepartner presenterar således en möjlighet att bygga en grund för ytterligare 250 år av judiskt liv i Stockholm. Det är av särskild vikt att uppmärksammandet och firandet kommer många till del och bör därför vara tillgängligt i flertalet forum. Firandet bör uppmärksammas såväl i det offentliga rummet som med material och pedagogiskt stöd.

Med anledning av ovanstående så frågar vi följande

- Hur arbetar stadsdelen med att stärka den fysiska tryggheten på platser som är av särskild vikt för judar?
- Kan stadsdelen för kommande fördelning av föreningsbidrag för 2025 särskilt prioritera den judiska gruppen?
- Kommer stadsdelsförvaltningen vara part i förberedelserna och genomförandet av firandet av 250 år av judiskt liv i Sverige?
- Kan stadsdelen tillsammans med civilsamhället utforma ett stöd till pedagogisk verksamhet att uppmärksamma 250 år av judiskt liv i Stockholm?
- Vilka geografiska platser i Skarpnäck är av särskild vikt och kan användas att uppmärksamma vid firandet av 250 år judiskt liv i Sverige?