



Lägeskoll: Södergårdens verksamhet, och däribland Spektrum

En storstad som Sthlm **behöver** mötesplatser, kultur, folkbildning och ett starkt föreningsliv för att vara levande.

Södergården är en sådan mötesplats som bidrar till ett levande Stockholm, men det är också en plats som bidrar till ett mer inkluderande Stockholm. Där finns allt från kareoke till knyppling, DJ-skola och akvarellmålning. Där hålls också läxhjälp, svenska för asylsökande och där finns ett fritidshäng för unga hbtq-personer.

När FI på det första sammanträdet på Södermalms sdn för det här året vädjade vår oro kring just detta så intygade den borgliga majoriteten att ni inte skulle göra något för att motverka det arbete den tidigare majoriteten hade åstadkommit när det kommer till hbtqpersoners mötesplats på Södermalm. Men nu verkar det som att det är just detta man gör när man inte säkerställer en framtid för södergården som för närvarande är hotad på grund av en hyreshöjning från 1,6 till 2,1 miljoner om året. Och anslaget från kulturförvaltningen står samtidigt stilla.

Min fråga till den borgerliga majoriteten är, står ni fast vid löftet om att inte göra något som går emot en utveckling där Södermalm ska bli en bättre plats för hbtqpersoner. Och hur ska stadens och stadsdelens invånare tolka att ni i budget vill främja integration och skapa mötesplatser för unga hbtq-personer, när ni samtidigt inte kan göra en mindre ansträngning för att se till att bevara de verksamheter som jobbar med just detta?

Djuna Jangmyr

Gruppledare (Fi) Södermalms SDN