

vänligen

[Redacted]

[Redacted]

---

**Från:** [Redacted]

**Skickat:** den 10 februari 2023 01:10

**Till:** [Redacted]

**Ämne:** Medborgarförslag Malin Matsdotters örtagård/minnesmärke över Stockholms häxprocesser

**Medborgarförslag till Södermalms stadsdelsnämnd (även bifogat som worddokument):**

**Minnesmärke över de stockholmare som avrättades i häxprocesserna**

Hej!

Vi en en grupp personer som sedan 2018 i långsam takt arbetat för att få skapa ett värdigt minnesmärke över de åtta stockholmskvinnor som avrättades i Stockholms häxprocesser 1676. Även några av häxprocessernas vittnen avrättades och ska bli ihågkomna, bl a en 13-årig pojke. Samtliga avrättade stockholmare bodde på Södermalm, de flesta runt Katarina kyrka som hade en central roll i Stockholms häxprocesser.

Vi kommunicerade först med ledningen i Katarina kyrka för att få sätta upp minnesmärket på kyrkogården. Eftersom kyrkan var drivande i stadens häxprocesser tyckte vi att de nu kunde ta tillfället i akt att ge offren en minnesplats och upprättelse. Efter lång tid fick vi avslag från Katarina kyrka på vår förfrågan. Minnesmärket tycker vi då istället ska placeras på Stigberget där Södermalms galgbacke låg, och där de flesta av de häxanklagade avrättades och begravdes. För något år sedan fick vi idén att minnesmärket ska vara en örtagård, närmare bestämt Malin Matsdotters örtagård (eller trädgård). 60-åriga finskfödda Malin Matsdotter var en av dem som råkade allra värst ut i de svenska häxprocesserna, då hon var den enda som brändes levande på bål (De andra offren halshöggs innan de brändes) Malin vägrade trots långdragna förhör och kanske tortyr bekänna att hon sysslade med trolldom, och ansågs därför vara extra ondskefull. Hon var barnmorska och drev även en badstuga. Helt säkert var Malin kunnig i läkeörter som på den tiden användes både av barnmorskor och i badstugorna. Därför tycker vi det skulle passa med en stadsodling av läkevaxter, till hennes och de andra avrättades minne. En utmärkt plats för örtagården vore den 1000 kvm stora ödetomten bakom låst mur och plank på Stigbergsgatan 25, precis nedanför galgbacken. Tomten har av outgrundlig anledning stått öde sedan 1700-talet, ja, kanske alltid? Obegripligt för en tomt i ett av stadens mest attraktiva lägen! 2005 fattades beslut att bygga förskola på tomten. Grannar protesterade, SISAB blev ändå utsedda som entreprenörer men hoppade sedan av projektet. Enligt stadsdelsnämndens Jenny



[Redacted text block]

Länk till den landsomfattande rörelsen för minnesmärken över alla offer i häxprocesserna:

<https://nordicnoisemovement.com/>

Vänliga hälsningar/

[Redacted text block]